

Donderdag 25-1-2018 onze wok avond van de COVS.

Een geweldige opkomst die avond en dat doet ons als bestuur en de ontspanningscommissie goed.

Om 19.00 uur kwam iedereen binnen en namen plaats aan een van de 3 grote rijen tafels die voor ons klaar stonden.

Na een klein openingswoord van onze voorzitter ging iedereen weer van tafel om zich ten goede te doen aan de vele lekkere dingen die zo al bij de wok klaar stonden.

Voor de ene soep, en waar een ander direct de voorkeur gaf aan de vele soorten vlees.

De sfeer zat er direct al goed in want dat kon je die avond merken doordat er regelmatig groepjes stonden te praten terwijl de koks de gerechten bakten.

Ook de reactie die we hoorden van: " wat leuk en gezellig."

En natuurlijk ging het vaak over dingen die je mee hebt gemaakt of oude herinneringen die weer naar voren kwamen.

Na ongeveer 2 uur kwamen de toetjes, koffie, ijs of wat dan ook op tafel. En zo naar twee en half uur ging iedereen weer naar huis met een volle maag en een tevreden gevoel.

Helaas zijn er deze avond geen foto's gemaakt.

De volgende activiteit is een klaverjas avond en wel op donderdag 8 maart 2018.

Hopelijk hebben we hier ook een redelijk opkomst.